

Den Haag en Amsterdam was gebeurd, het toneelstuk van het afspannen van de paarden van het koninklijke rijtuig opgevoerd. De autoriteiten hadden het met het oog op de vele grachten en havens te gevaarlijk gevonden, maar toen de initiatiefnemers van de Landstorm het aan de koningin zelf vroegen, had die er geen bezwaar tegen gehad⁷¹).

Tot aan het laatst van haar leven bijna is Emma bezoeken aan Rotterdam blijven brengen. Het ene jaar bezocht ze de Nenijs to het andere jaar de Voorjaarsbloemententoonstelling Primavera, waarvan zij beschermvrouwe was. Eén keer samen met haar kleindochter Juliana. En altijd waren er aanhankelijkheidsbetuigingen. Groot was dan ook de verslagenheid toen zij op 20 maart 1934 te 's Gravenhage overleed. De kranten stonden er dagenlang vol van. Kerkdiensten, bijzondere raadsvergaderingen en herdenkingsbijeenkomsten in scholen en rechtbanken werden belegd, de radio werd behalve voor het verslaan van de plechtigheden van de bijzetting in het familiegraf te Delft op die 27ste maart geheel stil gezet. Een geliefde figuur was aan de samenleving ontvallen.

Met koningin Emma heeft Rotterdam inderdaad een niet onbetekenende band gehad. Kleine tekenen getuigen daar nog van. In de eerste plaats de Regentessebrug, waarvan burgemeester s'Jacob bij de opening op 9 juni 1899 optimistisch zei dat die nog eeuwen later van haar roem zou getuigen. Dan is er het in 1890 door de bouwmaatschappij 'Westzeedijk' gebouwde, naar haar vernoemde Koningin Emmaplein, 'Rijkeluishofje', zoals het lang in de volksmond heeft geheten. In Kralingen bij Park Rozenburg herinnert nog de Waldeck-Pyrmontlaan aan haar. En in het Stadhuis aan de Coolsingel, dat zij zelf een geschilderd portret van haar overleden echtgenoot schonk, hangt haar portret naast die van onze andere koninginnen in de kamer van Burgemeester en Wethouders.

Wat denkt U ervan Rotterdammers, om ter gelegenheid van de herdenking in 1998 van het aflopen van het regentschap (en de inhuldiging van koningin Wilhelmina) honderd jaar geleden een bescheiden monument op te richten, bijvoorbeeld bij het nieuwe Sophia Kinderziekenhuis, bij de Ammanstichting, of wie weet ergens op de Kop van Zuid, dat blijvend herinnert aan de koningin-regentes, de vorstin die Rotterdam mooi vond?