

zonden aan De Vreese. Na enkele inleidende zinnen komt Vor der Hake ter zake. 'Wat nu Uw vraag betreft aangaande een mogelijke opvolging van mij door Prof. De Vreese - ik zit ermee wat ik daarop moet antwoorden! Ik ken Prof. De Vreese niet, d.w.z. ik weet niet wat hij voor een *mens* is. En daarop komt alles aan. Vergeef mij als ik mij in wat hier verder volgt misschien eens wat paradoxaal uitdruk en geloof dat ik dat dan niet doe uit lust tot de paradoxie maar alleen om te typeren. Men zegt wel eens dat iemand die al jaren gedoceerd heeft aan een gymn. of H.B.S. uit dien hoofde reeds ongeschikt is voor een lyceum. Zo zou ik willen zeggen: iemand die van een universiteitsbibliotheek komt is daardoor reeds ongeschikt voor een bibliotheek als de Rotterdamse, die in 't volle leven staat, die bedoelt sociaal-pedagogies te werken, waar men haast nog meer met mensen dan met boeken in aanraking komt, die het leven van Rotterdam wil beïnvloeden, leiden. Wanneer de toekomstige leider van de Rotterdamse bibliotheek zich verbeeldt - en ook wenst - dat hij in de bibliotheek ook enige uren of een groot deel van de dag kan studeren - laat hij dan maar niet solliciteren - want: daarvan kan geen sprake zijn. Zijn taak is: leiding geven, nieuwe mogelijkheden bedenken, altijd klaar staan om nieuwe moeilijkheden te overwinnen enz. Eén ding noemt U, dat Prof. De Vreese in mijn ogen aanbeveelt: dat hij een organisator is. Als men dat niet is moet men ook maar liever uit R'dam wegblijven. Dat U Prof. De Vreese beschrijft als een man van grote kennis en werkkraft - ook dat zijn dingen die hem aanbevelen. Een aanbeveling van secundair belang acht ik 't feit dat hij een onzer eerste bibliografen is. U begrijpt mij natuurlijk goed: ik acht dat niet gering en 't komt hem in een inrichting als de onze natuurlijk ook zeer te stade. Maar al was hij nog zo'n best bibliograaf en bibliothecofoon en hij was niet: een organisator, een prakties werker, een schepper, een leider - hij ware stellig voor 't Rotterdamse ambt ongeschikt.'<sup>9)</sup>

Het is duidelijk dat Vor der Hake - die zich in deze en in andere brieven doet kennen als een zeer markant briefschrijver - zich vooralsnog gereserveerd opstelt ten aanzien van een benoeming van De Vreese. Tegelijk geeft zijn brief ons een aardige impressie van zijn visie op de positie en de taak van de gemeentebibliothecaris in een stad als Rotterdam. De Vreese zal deze informatie ongetwijfeld tot zijn voordeel gebruikt hebben tijdens de sollicitatieprocedure. Van belang is ook de opmerking die Vor der Hake, hij had zijn brief al gesloten, op het omslag noteerde: 'Hierop ver-