

woord, dat Dr. Witlox niet thuis was, werd de boodschap achtergelaten, dat deze zich bij thuiskomst zoo spoedig mogelijk moest begeven naar het lokaal in de Eendrachtsstraat. Ongeveer kwart over zes kwam hij daar aan⁴).

Intusschen waren ook de directeur⁵), de heer Wessels⁶) en enkele anderen gearriveerd. Tegenover den directeur nam Hauptmann Schick een vrij welwillende houding aan en verklaarde o.a.: 'Ik ben niet gekomen om de Maasbode op te heffen, maar om een streep te zetten onder het verleden.'

Het verhoor begon zeer correct met de overreiking van zijn legitimatie, geteekend door Himmler en met het ter inzage geven van zijn instructie: onderzoek inzake de relatie met de émigré's⁷). Dit gaf al aanstonds eenige geruststelling, omdat de hoofdredacteur, door een soort historische objectiviteit geleid, steeds alle directe medewerking van Duitsche émigré's aan de Maasbode had geweigerd⁸).

De eerste vragen golden het karakter van de Maasbode waarop werd geantwoord: 'De Maasbode is, evenals de andere Nederlandse katholieke bladen, geen orgaan van de Katholieke Staatspartij.' Hij vroeg verder naar den vorm der onderneming, een N.V., en toonde eenige waardeering voor de uitstekende economische rubrieken van het blad.

Zeer benieuwd bleek de heer Schick al aanstonds wederom naar de lijst van aandeelhouders en medewerkers. Onder de medewerkers verwachtte hij natuurlijk de noodige émigré's te vinden; onder de aandeelhouders wellicht ook Joodsch kapitaal!

Verder scheen hij de Maasbode als een soort kerkelijke instelling te beschouwen en stelde zeer eigenaardige vragen, o.a.: Zijn er ook parochies die aandeelhouder zijn? En religieuze orden of congregaties? Antwoord: Ja, o.a. doordat aandeelhouders van de Maasbode, om dergelijke parochies of congregaties wel te doen, hun aandeel daaraan vermaakten.

Toen kwam nog de opvallende vraag: 'Zijn er ook missionerende orden of congregaties, die aandeelhouders zijn?' Geantwoord werd: 'Neen.' Dacht hij soms aan een soort van internationale conspiratie of spionage?⁹).

Aangezien verder het verhoor uitsluitend liep over de principieele leiding van de Maasbode, richtten al de vragen zich meer rechtstreeks tot den hoofdredacteur. De heer Schick vroeg o.a.: 'Is U kanunnik?' Antwoord: 'Neen, geheim-kamerheer van den