

Paus' (hetgeen een eenigszins bedenkelijken indruk scheen te maken).

'U is ook doctor, waar heeft U gestudeerd?' Het antwoord: 'In Amsterdam studeerde ik geschiedenis en Nederlandsche en Germaansche philologie en litteratuur', scheen eenige verbazing te wekken; vermoedelijk had de heer Schick gedacht dat de hoofdredacteur in Rome had gestudeerd.

Gevraagd werd nog of er ook andere priesters aan de Maasbode waren. Antwoord: 'Nog een Jezuïet (pater dr. L. de Jonge) en een Dominicaan (pater Hyacinth Hermans).' Om den Gestapoman speciaal omtrent den Jezuïet maar aanstonds gerust te stellen [van de strijdbare jezuiten waren de nazi's absoluut niet gediend, HV] voegde de hoofdredacteur er meteen bij: 'Deze is een classicus en schrijft alleen religieuze artikelen.' Gelukkig vroeg hij niet verder, waarin de medewerking van den Dominicaan bestond, want deze zou niet gemakkelijk in een woord weer te geven zijn geweest¹⁰). Hij vroeg daarna of er ook protestanten of althans niet-katholieken onder de redactieleden waren: Antwoord: 'Eén, maar op een zeer neutrale rubriek, namelijk handel en scheepvaart'. [Een zekere L. Stolk, HV].

Dan kwam de vraag: 'Zijn er ook Joden onder de redactie?' Antwoord: 'Neen'. Later echter kwam de hoofdredacteur, die niets te verbergen had en ook niets wilde verbergen, daarop even terug met de verklaring: 'Wij hebben wel een redacteur, die vroeger Jood geweest is, maar sinds lang katholiek is.' (Dit was de heer Boas, die veilig in Londen zat.) 'Macht nichts aus. Ist er ein Rasjude?' Op het bevestigend antwoord moest dit uitdrukkelijk worden vastgelegd door den heer v.d. Pluym¹¹), die aan de schrijfmachine had moeten plaatsnemen om heel het verhoor in quadruplo op te nemen. Met groote scherpte vatte Hauptmann Schick telkens de verklaringen van den hoofdredacteur samen, waaruit bleek dat hij over de noodige ontwikkeling en ervaring op dit gebied beschikte (Hij had trouwens in het begin van het verhoor aan den hoofdredacteur verklaard: 'Ik heb ook geschiedenis gestudeerd').

Thans nam het verhoor een wat scherper vorm aan en met kwaadaardig gezicht richtte zich de Hauptmann tot de hoofdredacteur: 'De Maasbode is deutschfeindlich. Het is het meest gehate blad in heel Deutschland. Als ik op dit moment de Maasbode zou opheffen, zou er een "Freudenschrei" door heel Deutschland opgaan. Wat voor een blad U bent, behoef ik overigens niet nader