

zag ik nooit in', antwoordde de hoofdredacteur geheel naar waarheid, want eenzelfde historische objectiviteit maakte hem tegenover de berichtgeving in dat blad een weinig kritisch. Zelden heeft de wereld een zoo verbaasd gezicht aanschouwd als van den Hauptmann op deze verklaring van de hoofdredacteur. Hij bleef hem vrij lang als verstomd aan zitten staren en richtte zich toen plotseling tot den directeur: 'En U dan?' 'Ik heb dit blad niet alleen nooit ingezien, maar ik heb het zelfs nooit gezien' klonk het antwoord.

Toen gaf de Hauptmann het op en kwam op het derde Sonderpunkt: de émigré's. Naar waarheid antwoordde de hoofdredacteur: 'Ik had persoonlijk nooit eenige relatie met émigré's.' 'Maar er zijn toch verschillende émigré's op de Maasbode geweest?' aldus constateerde de Hauptmann terecht. 'Deze kwamen financiële steun vragen', antwoordde de hoofdredacteur naar waarheid. 'Er kwamen zelfs zeer verdachte individuen, zoodat wij de politie moesten waarschuwen.'

'Dus kent u Pater Muckermann niet?' 'Deze ken ik wel', antwoordde de hoofdredacteur, 'reeds van voor den tijd dat hij émigré was¹⁷⁾. En nu U dezen naam noemt moet ik mij in zooverre corrigeren, dat ik Pater Muckermann een oogenblik op de Maasbode ontmoet heb: maar het is reeds zeer geruimen tijd geleden en daarom dacht ik er niet aan. (In het protocol bleek later te staan 'op de Maasbrug', als was het een soort conspiratorisch ontmoetinkje).

'Wanneer was U dan voor de laatste maal in Rome,' vroeg de Hauptmann. 'In 1936', antwoordde de hoofdredacteur. Aan het gezicht van den Hauptmann was te zien, dat hij dacht: 'Stimmt' en later werd duidelijk waarom hij deze vraag stelde, toen bij den inval op de Maasbode op 4 Februari 1941 daarbij een Gestapoman bleek te zijn, die, als redacteur van een katholiek Oostenrijksch blad, het geheele wereldcongres van de katholieke pers in Rome in September 1936 had bespionneerd en daar, behalve de heeren Johan Kuijpers en Oostendorp, ook pater Hyacinth Hermans had gezien. Vermoedelijk was de laatste voor den hoofdredacteur aangezien. 'Heeft U in Rome dan pater Muckermann niet ontmoet?' was de volgende vraag. 'Voor zoover ik mij kan herinneren niet', antwoordde de hoofdredacteur, die niet in September bij het congres maar in Mei bij de opening van de perstentoonstelling in Rome was geweest.