

Witlox, dat wij nog wel eens bij hem zullen komen of hem nog eens zullen ontbieden. Sindsdien heeft de hoofdredacteur echter niets meer vernomen.

Teneinde alle gevaar van het odium, op zijn persoon rustend, van de Maasbode af te wentelen, nam de hoofdredacteur 1 October 1940 ontslag, hetgeen met een enkel sober regeltje in de Maasbode werd vermeld. Mgr. Diepen, de Bisschop van Den Bosch, had goed gevonden, dat de hoofdredacteur in Rotterdam zou blijven, waar hij aan de Maasbode, zij het dan niet in hoofdartikelen, bleef medewerken en zijn opvolger, desgewenscht, met raad en advies terzijde stond.

Deze opvolger was de heer Peeperkorn, de bekwame beursredacteur van de Maasbode, een krachtige persoonlijkheid van wien het noodige weerstandsvermogen en zelfstandigheid werd verwacht en die geen politiek verleden had. De heer Peeperkorn aanvaardde de onaangename en moeilijke taak en de Maasbode is hem grooten dank verschuldigd voor de wijze waarop hij deze heeft volbracht.¹⁹⁾

Het verhoor van den heer Oostendorp, waarop zoo even werd bedoeld, was vermoedelijk een gevolg van de uiting van de hoofdredacteur in het eerste verhoor: het is jammer dat onze chef buitenland niet aanwezig is, want deze zou U voor sommige details nog meer in bijzonderheden kunnen inlichten.'

Tot zover het relaas van 'den hoofdredacteur' die, zoals hij het zelf uitdrukt, 'door een soort historische objectiviteit geleid', de Duitse vluchtelingen niet in straat achtte onbevooroordeeld verslag te doen van ontwikkelingen waarvan zij zelf deel uitmaakten. Friedrich Muckermann kwam er bij *De Maasbode* (het blad) dan ook niet in.

Hoe staat het echter met de objectiviteit van bovenstaand verslag, een weerslag van een gebeurtenis waarvan de auteur, vergelijkbaar met de émigré's in hùn geval, zelf onderdeel was? Hoe moet Witlox' persoonlijke resumé in dit opzicht worden gewaardeerd?

Er is, van Maasbode-zijde althans, nog één oog- cq. oorgetuige die zo'n mening kan geven en wel de man die de dictaten van Hauptmann Schick ter plekke moest uittypen: de door Witlox genoemde 'heer v.d. Pluym'. Vanwege zijn kennis van de Duitse taal - hij had een HBS-diploma - oordeelde Schick hèm voor het opne-