

1980 *Bezetting en Bevrijding*

Ontwerp: Walter Nikkels

Papier: Fosforescerend

Rasterdiepdruk: Joh. Enschedé en Zonen

Kamtanding: 12¾ : 14



Engelse bommenwerper werpt voedselpakketten af

Begin april 1945 werden Oost- en Noord-Nederland bevrijd. Het door de Duitsers bezette West-Nederland was nu geïsoleerd en er kwam geen voedsel meer binnen. In de eerste week van mei zou de distributie van voedsel ophouden, hongersnood zou overgaan in hongerdood. Onder die omstandigheden besloten de geallieerde leiders Nederland te hulp te komen. Voedsel zou door de lucht worden aangevoerd, bommenwerpers zouden graanprodukten en ei-poeder afwerpen. De Duitse bezetters, die ook het einde zagen naderen, gaven hun toestemming. En zo zagen de Nederlanders in Rotterdam en Den Haag op 29 april 1945 de laagvliegende bommenwerpers naderen, die op tevoren klaargemaakt terreinen hun eetbare last afwierpen. Duizenden stonden juichend of huilend op de daken en in de straten. Achthonderd bommenwerpers wierpen in negen dagen in totaal bijna 12.000 ton voedsel af. De 'voedsel-droppings' waren het symbool van de bevrijding geworden. De presentatie van deze zegel vond plaats op 28 april 1980 op het bordes van het Rotterdamse stadhuis door staatssecretaris mw. drs. N. Smit-Kroes. Hierbij waren aanwezig van de RAF de Australiër