

21.00 uur door de huidige directeur J. van der Vegt. Voorafgaand aan de bijeenkomst kon individueel de vakbeurs 'Rotterdam Maritime' gratis worden bezocht onder het noemen van het magische codewoord 'Roterodamum'.

De ontwikkeling van Ahoy', waarbij de heer Hofmeester vanaf het begin persoonlijk was betrokken, werd door hem op zeer indringende wijze geschetst. Met name de problematiek rond het binnenhalen van het tennistoernooi, hetgeen een internationale uitstraling heeft, werd door hem zeer uitvoerig belicht alsmede de vroegere spectaculaire wielerevenementen die daar plaatsvonden.

Daarna werden de nieuwbouw- en renovatieplannen van Ahoy' toegelicht door de heer Van der Vegt; voor deze plannen werd door de gemeente Rotterdam in juni 1996 het 'groene licht' gegeven. In de afgelopen twee jaar is er hard gewerkt, waarbij een prachtig resultaat is bereikt en het huidige moderne multifunctionele complex tot stand werd gebracht met een internationale uitstraling, bevattende de Scheldehal van 10.000 m², de nieuwe entree van het Sportpaleis, het nieuwe entreegebouw, Ahoy' Plaza met restaurants, café en congresruimte, een nieuw kantorencomplex, een geheel vernieuwd voorplein en parkeerterrein, en niet te vergeten de gerenoveerde tentoonstellingshallen. Kortom, een resultaat waar Ahoy' en Rotterdam terecht erg trots op zijn.

Het lezingjaar werd afgesloten op dinsdag 8 december in het Oscar Auditorium met een lezing van prof. dr. J. van Herwaarden over Erasmus. Aansluitend werd een videofilm vertoond van André van der Hout en Arjen Schaaper (FHKW) over Erasmus' terugkomst naar Rotterdam, behelzende de terugkomst van het beschadigde Erasmusbeeld, dat na restauratie werd herplaatst.

De naam van Erasmus wordt tegenwoordig voor van alles en nog wat als etiket gebruikt, zeker in Rotterdam: van brug en verzekeringen tot en met een universiteit. Maar wie was de persoon Erasmus en wanneer leefde hij eigenlijk? De dag is bekend maar het jaar, daar is nog steeds discussie over. Zowel Gouda als Rotterdam eisten de geboorterechten op en vaststaat inmiddels dat Erasmus in Gouda verwekt is. Hij was het onwettige kind van een priester en een chirurgijnsdochter en is in Rotterdam geboren. Het befaamde geboortehuis van Erasmus is in de oorlog verloren gegaan; men heeft wel herbouw overwogen maar nooit uitgevoerd.

Vanaf het moment dat Erasmus een school kon bezoeken, heeft