

Leo aangevraagd faillissement in problemen zijn geraakt. Dit brengt Broekhuijs ertoe ook een bezoek te brengen aan Greta's voormalige werkgever en daar weet hij na wat 'aandringen' geld los te krijgen om Greta en haar ouders in staat te stellen een nieuw bestaan op te bouwen in Amerika. Met Greta loopt het helaas niet goed af. Ze krijgt weliswaar een nieuwe vriend maar durft aan hem haar voorgeschiedenis niet te vertellen. Ze begint te piekeren, wordt ziek en bezwijkt uiteindelijk aan tbc.

'Misbruik van vertrouwen'

In 'Misbruik van vertrouwen' haalt de kassier Van der Pot een bedrag van vier mille uit de kas om de vader van zijn verloofde te helpen. Zijn aanstaande schoonvader gaat failliet, zijn verloofde gaat er met een ander vandoor en Van der Pot blijft achter met de brokken. Door de kassier ertoe aan te zetten ruim tien mille extra te stelen en dit bedrag als onderpand te gebruiken, weet Broekhuijs te bewerkstelligen dat de werkgever afziet van een aanklacht. De kassier vertrekt naar Amerika vanwaar hij uiteindelijk zijn schuld aan zijn ex-werkgever voldoet.

'Mr. B. ... en ik'

'Mr. B. ... en ik' handelt over twee faillissementsaanvragen die beide door Broekhuijs verhinderd worden. In het eerste geval zorgt Broekhuijs ervoor dat het benodigde geld tijdens de rechtszitting op tafel komt. In het tweede geval gaat Broekhuijs niet akkoord met het faillissement van de fabrikant Beekman omdat zijn cliënte slechts een vergoeding van 25 procent aangeboden heeft gekregen. Broekhuijs had namelijk op een bal waar hij toevallig aanwezig was, gezien dat Beekman en de schatrijke weduwe Georgine van Tienhuizen een oogje op elkaar hadden.

'Mevrouw van Heukelom en haar kindje'

De musicus Willy van Heukelom had van iemand nog een som geld tegoed. Deze debiteur was onder huwelijkse voorwaarden getrouwd en gaf steeds te kennen dat hij persoonlijk het geld niet kon voldoen. Nadat Van Heukelom was overleden, had zijn weduwe het geld acuut nodig voor haar levensonderhoud. Snelle invordering van het bedrag was daarom noodzakelijk en Broekhuijs deed - om wat meer druk op de ketel te zetten - net alsof hij door de officier van justitie gemachtigd was de schuldenaar mee te nemen naar het huis van bewaring. Deze voelde weinig voor een