

verblijf achter de tralies en kwam prompt met het gevraagde bedrag over de brug.

't Wief van d'n dokter'

Een medisch student blijkt het slachtoffer te zijn van een geldwoekeraar. Door het tekenen van steeds nieuwe schuldbekentenissen was zijn schuld opgelopen tot 4.950 gulden, terwijl hij slechts 1.800 gulden in handen had gekregen. Doordat hij een erfenis kreeg en zijn verloofde zes termijnen van 25 gulden afloste, kon hij 2.350 gulden van deze schuld afbetalen, zodat een bedrag van 2.600 gulden resteerde. Dit bedrag was onmiddellijk opeisbaar en de student werd plotseling gesommeerd dit bedrag plus rente ineens te voldoen, anders zou zijn faillissement worden aangevraagd. Een kolfje naar de hand van Broekhuijs. Deze legt het gevraagde geld op zijn bureau klaar voor de ontboden geldhandelaar, verzoekt hem een kwitantie tekenen en laat vervolgens geld en kwitantie in zijn zak verdwijnen.²⁰⁾

'De roodrokjes'

Een geschiedenis over het gebruik van dode wandluizen om de prijs van huurhuizen te beïnvloeden bij gedwongen verkoop.

'Sic transit gloria mundi'

Het verhaal over de ontslagen politieman Johan, die als uitsmijter dienst doet bij Broekhuijs. Wanneer hij in opdracht van Broekhuijs iemand naar buiten moet werken, dan voegt hij zijn slachtoffer de woorden toe 'Sic transit gloria mundi'.

'Berner Oberland indrukken'

Onder de indruk van het natuurschoon en het uitzicht in de Zwitserse bergen laat Broekhuijs zijn leven als een landschap aan zich voorbijgaan. Hij vraagt zich af of hij als wetsovertreder wel juist heeft gehandeld. Na enig zelfonderzoek beantwoordt hij die vraag bevestigend. Ja, zijn geweten is zuiver. En hij neemt zich voor door te gaan op de ingeslagen weg.

'Naschrift'

In het Naschrift bestrijdt Broekhuijs het uitgangspunt dat iemand die de wet overtreedt een misdadiger is. Broekhuijs meent dat hij een persoonlijkheid met zo'n sterk ontwikkeld rechtsgevoel is dat hij soms de wet kan overtreden.