

Willem van Iependaal, heeft Broekhuijs als (William) 'Sjeek' doen voortleven in zijn romans *Polletje Piekhaar* (1935) en *Lord Zeepsop* (1937). Sjeek duikt voor het eerst op in het zesde hoofdstuk van *Polletje Piekhaar*. Daar wordt uitgelegd hoe Sjeek aan zijn bijnaam komt. 'Ze noeme 'm Sjeekspier, omdat-ie op de hogeschool student is geweest en altijd maar loopt te pattere over Sjeekpier, Vondel, Sjieler, Heine, Ipse en nog een sprotje van die versiesbakers'.<sup>36)</sup> Sjeek had een feestje te vieren omdat hij, samen met zijn advocaat Dogges van Pimpelvoort, erin was geslaagd vrijspraak te bewerkstelligen voor 'Lokkie', een oude bekende van de politie.

In de rest van de roman werpt Sjeek zich op als de mentor van Polletje, die zijn leerling beschermt, corrigeert en steeds verder inwijdt in de geheimen van het boevenvak.

In *Lord Zeepsop*, dat zich afspeelt gedurende de Eerste Wereldoorlog, wordt pas goed duidelijk dat met deze 'Sjeek' niemand minder dan Broekhuijs is bedoeld. De hoofdpersonen Polletje Piekhaar (Daan Schrammer) en Balletje zijn in dienst getreden van de firma Broekhorst & Co (d.w.z. de firma van Sjeek). Door allerlei vuile zaakjes op te knappen, verdienen ze een goed belegde boterham, maar de samenwerking loopt stuk als blijkt dat Polletje zich niet voor ieder karretje van Broekhorst laat spannen. Hij heeft er duidelijk moeite mee dat hij de fraudeur Okkeleen als handlanger van Broekhorst heeft laten arresteren voor een moord die hij niet heeft gepleegd (te meer omdat hij verliefd is op de dochter van Okkeleen).

Piekhaars maatje Balletje heeft zijn reserves ten aanzien van Broekhorst een keer duidelijk onder woorden gebracht: 'Broekhorst wil slagen. 't Kan 'm niet verdomme hoe! Hij gaat over lijken; en wij maggen een happie meeprikken van de voorspoed...'.<sup>37)</sup>

Het komt tot een breuk tussen Polletje en Broekhorst als Sjeek start met het blad *De Volle Maat*. Dit blad heeft Broekhorst opgericht 'om te boksen tegen de schrikbarende verwording op alle gebied. Vrijdag zal het eerste nummer verschijnen en, volgens Sjeek, een huivering wekken onder hoog en laag. Vooral de zwendelaars - waar de eerlijke handel zo van te lijden heeft - zullen afstraffer op afstraffer krijgen van Broekhorst & Co. Moet je nog peultjes?! Ook de Justitie kan op onze steun en belangstelling rekenen, want, zegt Sjeek, er is een zee van onrecht op de wereld en 't wordt zo zoetjes aan tijd om daar ook wat aan te verdienen.'