

de rechter Maasoever volkomen tegengestelde karakters bezaten, blijkt ook uit het verhaal van die twee jongens die bij de Wilhelminakade op Rotterdam-Zuid aan het spelen waren. Aan de overkant zagen zij bij het Willemsplein ook twee jongetjes spelen. 'Hoe komen jullie daar', werd er van Zuid geroepen. 'Dat weten we niet', was het antwoord, 'wij zijn hier geboren', daarmee getuigend van een ontstellend gebrek aan doortastend optreden en zin voor avontuur.

Van Zuid hebben velen de weg naar de rechter Maasoever intussen wel gevonden, maar andersom is het nog vaak huilen met de pet op. Van genoemde Wilhelminakade vertrokken de schepen van de Holland-Amerika Lijn, maar Rotterdam-Zuid had nog een eigen scheepvaartverbinding met de overkant: de Rotterdam-Zuid-Amerika Lijn, waar veel jongens van Zuid een boterham vonden.

Net als in het Wilde Westen waren de eerste mensen die zich op Zuid vestigden vaak niet de meest beschaafden. Het waren ruwe gasten die snel met hun vuisten klaarstonden. Na zware arbeid lieten zij het bier en de jenever rijkelijk stromen. Er vestigden zich al snel een brouwerij aan de Oranjeboomstraat en een distilleerderij op de Maaskade om in de behoefte te voorzien. Zoals het Wilde Westen zijn saloons kende, had Rotterdam-Zuid zijn nieuwe danssalons. Op Katendrecht verschenen de dansmeisjes die de zeelui en de arbeiders hun vermoeidheid deden vergeten.

Ook het geestelijk leven op Rotterdam-Zuid kreeg de aandacht die het verdiende. Vanuit het bisdom Haarlem werd pastoor Gompertz naar Rotterdam-Zuid gezonden om er een nieuwe parochie te stichten. Hij begon met de bouw van een houten noodkerk op een plek tussen de Roentgenstraat en de Nassaukade. Op 21 oktober 1876, bij uitermate slecht weer, werd het kerkje door de deken ingewijd. De pastoor werkte niet alleen in de kerk, maar woonde er ook. Gompertz moet zich er niet erg op zijn gemak hebben gevoeld, want kort daarna schreef hij aan de bisschop van Haarlem:

'Wijl mijn kerkje, 30 meter lang en 10 meter breed, waarvan  $\frac{1}{3}$  voor de pastorie dient, zeer eenzaam ligt, slaap ik met geladen pistool en houd 2 honden.'

Vertier werd niet alleen op Katendrecht, maar ook in de wijk Feijenoord gevonden. In de Oranjeboomstraat verrees een feestgebouw dat eigendom was van de ouders van Theo Huizenaar, de late-