

Het zal niemand verbazen dat Rotterdam-Zuid vele beroemde bewoners heeft geteld. Ik doe slechts een kleine greep: Gerard Cox, Jos Brink, Karel van de Graaf, Paul de Leeuw, Joke Bruijs, Anita Meyer en Greetje Kauffeld, allemaal van Zuid. De televisiepersoonlijkheid Koos Postema, zelf afkomstig uit Kralingen, kon op de gehele rechter Maasoever geen geschikte bruid vinden en slaagde pas diep in Zuid op de Groenezoom, waar ook de kunstschilders Andreas Schotel en Wout van Heusden woonden. Daar woonde ook Nans van Leeuwen, tekenares van de Piggelmee- en vele andere boeken. Leen Valkenier, de man van de Fabeltjeskrant, komt ook uit die buurt, van de Langegeer, en Piet van de Pol, vele malen wereldkampioen biljarten, van de Dordtsestraatweg.

Leo Beenhakker, de beroemde ex-trainer van Real Madrid en Ojox, en nu van Feyenoord, komt van Zuid, evenals de befaamde haptonoom Ted Troost. De modeontwerpers Fong Leng en Puck Kroon (van Puck en Hans) zijn allebei afkomstig van Katendrecht, net als de kunstschilders Dolf Henkes, Wally Elenbaas en Daan van Golden en de musici Johnny Hoes, Malando en de Kilima's. Jan Kruis, de succesvolle tekenaar van *Jan, Jans en de kinderen*, komt uit Bloemhof en striptekenaar Martin Lodewijk, geestelijk vader van Agent 327, uit de buurt van de graansilo bij de Maashaven, maar hij was ook jarenlang woonachtig in Tuindorp Vreewijk. De jazzsaxofonisten Piet Noordijk en Toon van Vliet komen respectievelijk uit Hillesluis en Charlois en Corretje van Beek, drummer van de Haagse formatie Shocking Blue, komt van de Groene Hilledijk in Tuindorp Vreewijk.

De volksschrijver Willem van der Kulk, auteur van onder meer *Polletje Piekhaar* en *Lord Zeepsop*, noemde zich Willem van Iependaal naar een straat in Tuindorp Vreewijk. Theo Verhaar zou zich met recht Theo van Meiendaal kunnen noemen, want in die straat bracht hij zijn jeugd door. De vooraanstaande journalist Harry van Wijnen van de *NRC* en auteur van een toonaangevend boek over 'de Kuip', komt van de Beijerlandse laan. De schrijfster Annie Salomons groeide op op het terrein van de gasfabriek aan de Oranjeboomstraat, waar haar vader directeur was. De schrijvers Cornelis Bastiaan Vaandrager en A. Moonen komen allebei van Zuid. En waar dacht u dat de ooit met het Gouden Kalf geëerde scenarioschrijver Gerard Soeteman vandaan kwam? Inderdaad, van Zuid! Wim van Helden, schrijver van boeken over Commissaris Achterberg en Inspecteur Arglistig, koos aan het einde van zijn leven definitief voor Zuid en commissaris Blaauw heeft tegenwoordig de pen ter hand genomen, maar hij begon zijn carrière, tot verdriet van een hele generatie havenarbeiders, kort na de oor-