

log op bureau Charlois op Rotterdam-Zuid.

Ik zag laatst de uitreiking van de Generale Bank Literatuur Prijs door ene Ben Schoemakers en toen dacht ik: 'Hee, die ken ik, die woonde vroeger op de Groene Hilledijk'. Echt waar. En Connie Palmen woont dan wel niet op Rotterdam-Zuid, zelfs niet in Rotterdam, maar Connie d'r broer woonde wel een aantal jaren op Zuid, in Charlois.

Was Erasmus een paar eeuwen later geboren, ik ben er van overtuigd dat hij van Zuid zou zijn geweest. Veel beroemde beeldend kunstenaars komen van Zuid: Gust Romijn, Woody van Amen, Louis de Roode, Bouke IJlstra en Martin Legerstee komen allemaal van Zuid en ik ben er vast nog wel een paar vergeten. Willem Westbroek bijvoorbeeld, ook van Zuid. Henk Klunder, de architect die Weena en Boompjes een ander gezicht heeft gegeven, komt uit de Afrikaanderwijk, op Zuid.

Nu is het natuurlijk niet zo dat, nadat deze pioniers zich op Rotterdam-Zuid vestigden, het avontuurlijke uit hun leven verdween. De zomervakantie doorbrengen in het Zuiderpark was niet hun grootste wens. Velen zwermden later weer uit over de wereld om elders verder te bouwen aan hun welzijn en geluk en om de roem van Rotterdam-Zuid te verkondigen. Zo belandde Gerard Cox in Mijnsheerenland, Henk Klunder in Antwerpen, Johnny Hoes in Weert, A. Moonen in Delfshaven, Erik Palmen in de Bergpolder, Harry Wijnen, Jos Brink en Paul de Leeuw in Noord-Holland, Anita Meijer in 't Gooi, Gerard Soeteman in Nieuwerkerk aan den IJssel, Leen Valkenier vertrok naar Ibiza, Piet van de Pol naar Rockanje, Jan Kruis woont in Drente, Gust Romijn in Zeeland, Bouke IJlstra in Dordrecht, Piet Noordijk in Hellevoetsluis, Daan van Golden in Schiedam. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Een jeugd op Zuid hoeft ook absoluut later maatschappelijk succes niet in de weg te staan. Kijk maar naar Joke Bruijs. Die zat per slot van rekening eerder in Wassenaar dan, kom, hoe heet-ie ook al weer.

En, dames en heren, last but not least, zoals de Engelsen zo treffend zeggen, Theo Verhaar, het feestvarken van vandaag, woont in Kralingen. Maar ook bij hem thuis hangt, net als bij mij, op de schoorsteenmantel de spreuk 'Oost west, zuid best'.

*De dichter Theo Verhaar is op 7 augustus 1999 overleden.