



Bij de uitreiking van het eerste exemplaar van het Rotterdams Jaarboekje op 5 november 2008 in het Rotterdamse stadhuis aan burgemeester Opstelten riep de burgemeester, staande op een 'zeepkist', de aanwezigen op lid van het Historisch Genootschap Roterodamum te worden. De burgemeester ontving bij die gelegenheid ook de zilveren speld van Roterodamum en hij kreeg de eerste exemplaren van de vijf boekjes die worden uitgereikt bij gemeentelijke onderscheidingen. Het is een initiatief van Roterodamum met het doel de ontvangers van deze onderscheidingen informatie te geven over de naamgevers ervan. (foto Leunis Verlinde)