



afb. 1. Ansichtkaart van de Noorse Zeemanskerk, waarschijnlijk uit de jaren zestig, met de Noorse vlag prominent op de voorgrond. Later is er voor de Nederlandse vlag een tweede vlaggenstok bijgekomen. De kerk staat sinds 1937 op deze plaats aan de Westzeedijk, bij de ingang van Het Park. Door een latere verhoging van de Westzeedijk ligt de kerk nu op een wat lager niveau dan de straat. Op het voorportaal staat de tekst Norsk Sjømannskirke, Noorse Zeemanskerk.  
(foto gebr. Spanjersberg N.V., Rotterdam. Privécollectie Harald Daasvand.)

---

tachtig procent van de Noorse bevolking lid van de staatskerk.

Tussen 1537 en 1814 werd Noorwegen bestuurd vanuit Kopenhagen als een onderdeel van het Deens-Noorse koninkrijk. Daar aan kwam een eind, toen Noorwegen in 1814 werd afgestaan aan Zweden zoals na de Napoleontische oorlogen bepaald bij de vrede van Kiel. Denemarken had Frankrijk gesteund in de oorlog, terwijl Zweden aan de winnende alliantie had deelgenomen. Zweden 'kreeg' Noorwegen als compensatie voor het verlies van Finland aan Rusland. In de overgangperiode lukte het Noorse patriot-

ten om een eigen Grondwet voor Noorwegen uit te werken, vastgesteld op 17 mei 1814, die de Zweedse koning uiteindelijk heeft geaccepteerd. Vanaf 1814 tot 1905 was Noorwegen lid van een ongelijkwaardige unie met Zweden. Noorwegen had weliswaar een vrij grote mate van autonomie binnen de Unie, met een eigen parlement en regering, maar bleef ondergeschikt aan de Zweedse koning.

In de negentiende eeuw vond in Noorwegen een moderniseringsproces plaats, in zowel economisch, politiek als cultureel opzicht. In 1905 kwam een eind aan de unie met