

afb. 4. Ansichtkaart uit 1911 van het christelijke Zeemanshuis voor Scandinavische zeelieden, Boompjes 92. De Noorse vlag is goed zichtbaar boven de ingang. Het Zeemanshuis werd opgericht in 1892 door zeemanspastor Thorvald Isaachsen maar kreeg een zelfstandige status ten opzichte van de Zeemansmissie. In het Zeemanshuis konden twintig tot dertig zeelieden logeren in de periodes tussen af- en aanmonsteren. De Zeemansmissie deelde deze huisvesting met het Zeemanshuis in de periode 1906-1914, toen het nieuwe kerkgebouw gereed kwam. Het Zeemanshuis verhuisde toen naar Willemsplein 2.

(foto Strauss, Rotterdam. Privécollectie Harald Daasvand.)



zou zijn voor het beperkte budget van de Zeemansmissie. De afgesproken prijs was ongeveer 5000 gulden. De boot kreeg een wat cryptische nieuwe naam: *Sifh* –een afkorting van de naam van de Zeemansmissie, *Sjømansmissjon i fremmede havne*. Ook de lopende kosten moesten gedekt worden voor zowel brandstof en onderhoud als loon voor een kapitein. Deze kosten waren berekend op 2800 gulden per jaar, een aanzienlijk bedrag. Een oplossing werd gevonden dankzij de welwillendheid van zowel de heer

Wilton als de heer S.B. Ortt, rijkshavenmeester en waterschout in Rotterdam. Wilton bood aan al het onderhoud gratis uit te voeren. Ortt was bereid om de boot van de Zeemanmissie te huren op tijdstippen waar die toch niet werd gebruikt en zo bij te dragen aan de dekking van de kosten. De boot werd onder meer gehuurd voor gebruik door de havenpolitie. Verder bood Ortt een gratis ligplaats in de Veerhaven aan, onder toezicht van de politie, vlak bij zijn eigen huis. Pastor Saxe beschreef Ortt als een van de beste