



Dick van Hoey Smith wilde beslist bosbouw gaan studeren. Het liep anders; door diverse omstandigheden ging hij leiding geven aan het scheepvaartbedrijf James Smith&Zoonen. Maar bekendheid en faam kreeg hij door zijn jarenlange inzet als beheerder van Arboretum Trompenburg in Rotterdam, dat eerst nog een privétuin was en later wel in eigendom van de familie bleef maar door een stichting werd beheerd inclusief openstelling voor het publiek. De Stichting Bevordering van Volkracht speelde daarin een cruciale rol. Dankzij Dick's niet aflatende dadendrang en doorzettingsvermogen kwam er een wereldberoemde bomen- en rhododendrontuin tot stand en werden grote uitbreidingen gerealiseerd. Nationaal en internationaal werd een niet aflatend beroep op zijn unieke expertise gedaan. (foto uit familiebezit)

doors- en scheepvaartonderneming, die tot 1997 zelfstandig heeft voortbestaan. Toch is het niet in de eerste plaats door zijn

werk als ondernemer in de haven dat Dick in de geschiedenis van Rotterdam zal voortleven; veel meer zal dat zijn door zijn jarenlan-