

---

kerscentrum; dit laatste is in 1996 bij de Honingerdijk gerealiseerd.

Ook andere landgoederen hebben van de expertise van Dick geprofiteerd. Hij werd geregeld gevraagd als adviseur of als bestuurder, zoals door Plaswijckpark, Kuyf's Fundatie (van beide instellingen was hij 25 jaar voorzitter), Huys ten Donck, Paleis Het Loo, Park Merwestein in Dordrecht en Ypenhof. Dick was ook oprichter en jarenlang bestuurslid –uiteindelijk president– van de *International Dendrology Society*, waarvoor hij geregeld internationale natuurexcursies organiseerde.

Met het stijgen der jaren werd het dagelijkse beheer van Trompenburg voor Dick te veel. Er kwam een directeur-hortulanus, die gelukkig geregeld voor vragen op Dick kon terugvallen. Dick kreeg daardoor de handen vrij om de catalogus van alle bomen en planten van Trompenburg, die hij altijd had bijgehouden, te perfectioneren. Daarnaast verzorgde hij een fraaie nieuwe druk, met veel illustraties, van *Arboretum Trompenburg/Bomenrijk in Rotterdam* in 2001, waarvan een eerdere beknoptere editie in 1983 was verschenen. Op de overlijdenskaart van Dick stond de spreuk die ook vermeld staat op de Laurenspenning, die hij in 1980 ontving: *Ardens ipsa fides alios incendit in ignem/Door zelf te branden heeft hij het vuur in anderen ontstoken*. Aldus zullen de talrijke deelnemers aan rondleidingen op Trompenburg zich hun enthousiaste gids blijven herinneren!