



Ben Swaep leek, door de financiële nood van de familie gedwongen, een loopbaan als boekhouder te zullen volgen. Na een avontuurlijke onderduik- en verzetsperiode ging hij echter de journalistiek in: hij doorliep alle 'rangen' en wist zich op te werken tot 'het gezicht van het *Rotterdamsch Nieuwsblad*': de journalist van hoor en wederhoor die niets klakkeloos aannam. Fameus was zijn wekelijkse rubriek 'Blokje rond met de hond' waarmee hij honderden asielhonden aan een nieuwe baas hielp. Zijn ruime belangstelling resulteerde in het correspondentenschap voor *United Press International* en het NTS-journaal. Maatschappelijk was Ben zeer betrokken bij vele delen van de Rotterdamse samenleving: is oprichter/voorzitter van de Vereniging Vrienden van Blijdorp, van Club 25 en van de Rotterdamse Dierenbescherming. (foto uit familiebezit)

aan een olifant in Blijdorp. Ben Swaep is bij menige actie van de Vrienden van Blijdorp betrokken geweest. Zo kon er in 1980 een nieuw mensapenhuis worden geopend; gek-

scherend werd het soms wel eens het 'Swaepenhuis' genoemd. Voor de Rotterdamse Dierenbescherming zette Ben veel werk. Hij is de laatste van een