

---

generatie Rotterdammers die de Dierenbescherming in de opbouwperiode na de oorlog heeft aangepakt en Rotterdam tot de grootste afdeling van de landelijke Dierenbescherming heeft gemaakt. De promotie van de stad Rotterdam stond ook hoog in zijn vaandel. Toen enige journalisten in 1966 spraken over de noodzaak van meer promotie voor de stad en niet alleen voor de haven, werd Club 25 geboren (omdat er 25 stoelen in de vergaderruimte stonden). Club 25 sprak maandelijks over stadspromotie en doet dit nog steeds. Swaep werd vanwege zijn grote verdiensten erelid van deze club. Ook was hij geruime tijd lid van de Commissie van Advies inzake Straatnamen van de gemeente Rotterdam.

Al deze verdiensten zijn niet onopgemerkt gebleven. Voor dertig jaar journalistiek bij het *Rotterdamsch Nieuwsblad* werd hij in 1979 geëerd met de Wolfert van Borselenpenning. Prins Bernhard reikte hem in 1983 het Verzetshedenkingskruis uit. Voor zijn veertigjarig krantenjubileum speldde burgemeester Peper hem in 1986 de eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau op.

Ben Swaep was 'het gezicht van het *Rotterdamsch Nieuwsblad*'; dat was een eretitel in de jaren dat de krant nog een 'heer' heette. En Ben paste daarbij: hij bleef de journalist van hoor en wederhoor, die niets klakkeloos aannam. Daarmee heeft hij een duurzame reputatie opgebouwd. Hij overleed toch nog onverwacht in het bijzijn van zijn vrouw Joke, ruim een maand na zijn vijftigste verjaardag.