

Haesgen dachten. Dat de Brabantse immigranten onder elkaar wel vaker de rijen sloten, blijkt in hetzelfde jaar uit de Rotterdamse sententieboeken. Ianneken Aerians uit Turnhout en Pieter de Haen uit Antwerpen waren gevangen gezet omdat ze thuis 'quade regiment' en 'bordeel' hadden gehouden. Maar door tussenkomst van hun vrienden –familieleden en/of streekgenoten– werden ze uit de gevangenis ontslagen, mits ze de kosten betaalden, voortaan eerlijk zouden huishouden en geen slapers meer in hun huis zouden toelaten.³⁸

In de loop van de jaren, misschien al spoedig, legden Haesgen en Matthijs zich ook bij hun kinderloosheid neer. Twaalf jaar na het kleine drama, op 30 september 1622, als Haesgen 43 jaar oud is en alle hoop op kinderen redelijkerwijs vervlogen lijkt, benoemen de beide echtelieden uit de Kickersteeg elkaar voor de notaris opnieuw tot universeel erfgenaam, met een legaat aan de naaste bloedverwanten. Van kinderen is in die akte geen sprake.³⁹

Haesgen hertrouwd

In zijn laatst overgebleven pand aan de Kickersteeg bleef Matthijs samen met zijn vrouw wonen en werken tot aan zijn overlijden, dat tussen 1625 en 1630 plaatsvond.⁴⁰ Op 24 april 1630 verkoopt Haesgen Ariens namelijk als weduwe van Matthijs Woutersz voor driehonderd achtenzestig gulden aan Jacques Floreyn (Florijn) haar huis aan de zuidzijde van de Hollandsche Nachtegaelsteeg. Aan de achterzijde strekte het tot het erf van tijkwerker Aert Pietersz, ten oosten lag dat van buurman Henrick Henricxen, en ten westen de gang van Jan Snaets.⁴¹ Vijf dagen

later, op 29 april, koopt ze van Moyses Huybertsen, bode van de ambassadeur op Engeland, een huis en erf aan de noordzijde van de Hofstraat, strekkend tot aan de Trouwsteeg.⁴² Bij haar ondertrouw in 1631 blijkt ze daar dan ook te wonen. Ook die straten, op luttele meters ten zuiden van de Kickersteeg gelegen, moesten aan het begin van de twintigste eeuw plaatsmaken voor nieuwbouw, in dit geval het voormalige Postkantoor aan de Coolsingel.

Haesgens verhuizing naar de Hofstraat kan verband houden met haar relatie met Pieter Woutersz, een weduwnaar en harnasmaker uit Dordrecht die in die straat zijn smidse had.⁴³ Mogelijk woonden ze al vóór het huwelijk samen op grond van een vaste huwelijksbelofte, want bijna vier maanden vóór hun ondertrouw, op 10 januari 1631, maakten ze te Rotterdam al een mutueel testament op, waarin tevens een erfstelling voor hun naaste bloedverwanten werd opgenomen.⁴⁴ Beiden zetten er hun handtekening onder, Haesgen in een vorm die sprekend op haar eerdere handtekening uit 1602 lijkt. Van kinderen uit eerdere huwelijken is bij geen van beiden sprake. Het testament refereert wel obliagaat aan nog te verwekken kinderen maar Haesgen was toen al ruim 50 jaar oud... Op 4 mei 1631 gaan Pieter en Haesgen dan in ondertrouw en op 20 mei huwen ze in de publieke kerk.⁴⁵ Nog geen jaar later, op 12 februari 1632, verkoopt Pieter Woutersz, dan als 'swaertveger' aangeduid, het nog zwaar gehypothekeerde huis en erf aan de Hofstraat Noordzijde voor zevenhonderdvijfenzeventig gulden aan Willem Michielsz, vermoedelijk de veerschipper op Amsterdam.⁴⁶ Het is niet duidelijk of en waar Pieter in