

genoegen dan voor studie. Trouwens, omstreeks dezen tijd werd hij aan de wetenschap tot zekere hoogte ontrouw. Wij zeggen dit niet zoozeer met het oog op zijn huwelijk, al gaf hem dit zeker niet weinig afleiding, als wel omdat hij eene benoeming in het bestuur van zijne woonplaats aannam, welke hem veel tijd kostte. Verging hem de lust in het verzamelen; had hij geen tijd meer om van zijn bibliotheek zooveel te genieten, als hij wenschte; waren er omstandigheden van anderen aard in het spel — onze boekenvriend kwam er toe zijn schat te verkoopen, nadat hij deze had gecatalogiseerd en den catalogus had laten drukken. Lang heeft hij ze echter niet behoeven te ontberen, want hij stierf reeds in 1734.

Het dagboek van zijne reis werd — zoo als wij zeiden — door J. G. Schelhorn, op verzoek van zijn broeder, voor de pers gereed gemaakt, en verscheen in 1752 in drie octaaf-deelen.

Hieruit laten wij de aantekeningen volgen, welke hij tijdens zijn verblijf in deze stad maakte, — slechts weglatend de lijsten van boektitels en curiosa, die hij er in opnam, maar die voor ons geene waarde bezitten.

Na een rondreis door Noord-Westelijk Duitschland gemaakt te hebben, voeren de heeren den 4den April 1710 van Emden naar Delfzijl, en bezochten onze oostelijke gewesten. Van Utrecht gingen zij naar Amsterdam, waar zij korten tijd stil hielden, en spoedden zich weldra naar Den Haag, om daar hunne pas voor Engeland te halen. Met dezen in den zak kwamen zij den 21sten Juni te Rotterdam, waar zij, even als in 1705, afstapten aan het logement op de Groote Markt, »De dubbelde sleutel.» Zij verschaften zich er het noodige proviand, voeren den volgenden dag met de schuit naar Den Briel, reden den