

# Dr. DANIEL JONCTYS,

DOOR

TH. NOLEN.

---

Als vrouw Zotheid er toe genaderd is om haar eigen lof ook ten opzichte van de Theologen te verkondigen, laat Erasmus haar zeggen, »dat het misschien beter was geweest hen met stilzwijgen voorbij te gaan en niet in dien poel te roeren, omdat dit soort van menschen met gefronste wenkbrauwen zeer licht prikkelbaar is en terstond met heele drommen aanvallend tot herroeping noodzaakt, of anders onverwijld luidkeels over ketterij schreeuwt.»

En hoewel Erasmus in het Latijn schreef, zoodat er weinig gevaar bestond dat het profanum vulgus door zijne geschriften tot oneerbiedigheid jegens de »Magistri Nostri» zou worden verleid, toch was de verontwaardiging zoo groot, dat het van alle kanten woedende uitvallen tegen hem regende.

Geen wonder, dat, toen een geest van minderen rang het waagde in de landstaal eenige dwaasheden der godgeleerden ter loops te bespreken, de predikanten van zijne woonplaats zich gekrenkt gevoelden en met alle middelen, die hun ten dienste stonden, den oneerbiedigen, driesten aanvaller vervolgden, en de censuur over hem uitspraken. Aan Dr. Jonctys werd door den kerkeraad van Dordrecht het deelnemen aan het Heilig Avondmaal ontzegd, totdat hij berouw zou hebben getoond en zijne schandelijke beschuldigingen zou hebben herroepen.