

DE STANDBEELDEN VAN DESIDERIUS  
ERASMUS,

DOOR

J. H. W. UNGER.

---

De geschiedenis van het standbeeld van Erasmus wordt hier niet voor de eerste maal behandeld (1). Reeds in 1704 heeft Brandt in zijne *Historie der Reformatie* het een en ander er over medegedeeld, en naar aanleiding daarvan schreef mr. Jacobus Scheltema in zijn *Geschied- en letterkundig mengelwerk* (dl. I) eene »Geschiedenis van het standbeeld van Desiderius Erasmus te Rotterdam», die, ofschoon niet onbelangrijk, toch vrij oppervlakkig is. Bijna vijftig jaren later gaf ds. W. Francken Az. in den *Volks-Almanak* van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen voor 1864 »Eenige bijzonderheden omtrent het standbeeld van Erasmus te Rotterdam.» Ook is in den eersten jaargang van *De Oude Tijd* eene beknopte geschiedenis van het standbeeld opgenomen.

Al deze schrijvers hebben echter niet uit die bronnen kunnen putten, welke mij ten dienste staan.

Als een bewijs dat de verdiensten van Erasmus ook hier te lande hoog gewaardeerd werden, deel ik vooraf — als een minder bekend feit — mede, dat de Staten van Holland op de dagvaart te Gouda, den 16den Augustus

---

(1) Dit opstel kwam in eenigszins anderen vorm voor als feuilleton in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* van 24 en 25 Juni 1886.