

1532 en volgende dagen gehouden, besloten: »Die Edelen ende meesten deel van de Steden hebben geconsenteert Erasmo Rotherodamo te schencken van 's Landtswegen een juweel van omtrent twee hondert veertich Rinsguldē. D'ander(e) als Delft, Leyden en hadden geen last, maar soudē 't raporteeren ende hoepten datter geen gebrek an henlieden zijn en sal, om gestelt te worden in den toecomende ommeslacht.» Te meer valt deze erkenning zijner verdiensten op, als men bedenkt, dat Erasmus op jeugdigen leeftijd zijn vaderland reeds verlaten had en er slechts zeer zelden vertoefde. Of Erasmus dit »juweel» werkelijk ontvangen heeft, durf ik niet beslissen; op de dagvaart van 24 en 25 April 1533 in den Haag, wordt over dit kleinood weer gesproken. Er bestond toen hoop, dat Erasmus een bezoek aan de Nederlanden zou brengen en bij die gelegenheid zou men het hem aanbieden. Dit bezoek werd echter door Erasmus, wegens ziekte, telkens uitgesteld en eindelijk maakte de dood een eind aan alle plannen.

Was het dus wonder, dat de regeering van Rotterdam besloot, bij een verwacht bezoek van Filips, den zoon van Karel V, dezen allegorisch te doen verwelkomen door Erasmus, den beroemdsten Rotterdammer? De toekomstige Heer en Graaf der Nederlanden bracht namelijk in 1549, in gezelschap van zijne tante Maria van Hongarije, achtereenvolgens aan alle steden in Noord- en Zuid-Nederland een bezoek, om als »Lantheer» gehuldigd te worden. Van dien geheelen tocht door de verschillende provinciën is door een ooggetuige, Don Juan Christobal Calvete di Estrella, in een vrij lijvigen foliant eene uitvoerige beschrijving te boek gesteld en in 1552 uitgegeven.

Van het bezoek aan Rotterdam op den 27sten September wordt daarin, in het vierde boek, het een en