

Geestiger is het tweeregelig versje, dat den 16den November 1813 gevonden werd bij het Oranjelint, dat Erasmus om het hoofd gebonden was:

Durft niemand nog oranje dragen,
Ik durf mijn' ouden kop wel wagen.

Zoo gebeurde het telkens; de volkshumor sprak bij elk openbaar, nationaal feest. In 1863, 1872 en in 1888 werd het beeld evenzeer van toepasselijke opschriften voorzien. En geen wonder, want Erasmus is populair in Rotterdam.

Ten slotte zij hier het versje medegedeeld, dat op den 22 October 1867, den 40osten gedenkdag der geboorte van Erasmus, aan het voetstuk van het standbeeld werd bevestigd gevonden, vergezeld van een fraaie immortellenkrans:

Mogt Spanjaards razernij,
Uw beeld te water doemen,
Die tijden zijn voorbij,
Thans toot men uw beeld met bloemen,
d'Immortel gekweekt voor de onsterfelijkheid
U groote Desideer, u zij deez' krans gewijd.
