

## Sven Hedin's expeditie.

### Autoweg Peking—Europa.

De Zweedsche ontdekkingsreiziger Sven Hedin gaat, zooals bekend, voor rekening van de Chiïeesche regeering de mogelijkheid onderzoeken van het aanleggen van een autoweg, die de afgelegen provincie Sinkiang, in het Westen, met het overige China zal verbinden.

10 November j.l. is hij uit Kweihwa vertrokken. Sven Hedin deelde aan een correspondent van het Zweedsche blad, *Svenska Dagbladet*, mede, dat een dergelijke weg de laatste schakel zou vormen van een autoweg tusschen de Gele Zee en den Atlantische Oceaan. Men kon dan te Tientsin of Peking in zijn auto stappen en door China, Midden-Azië, Perzië, Mesopotamië, Klein-Azië en over den Bosporus naar Europa rijden. Met Kerstmis hoopte Sven Hedin Hami te hebben bereikt. Daar zou de expeditie in het bekken van de beneden-Tarim zoeken naar den ouden zijdedeg, langs welken lang geleden kameelkaravanen vrachten zijde naar het oude Rome brachten. In het geheel zal de expeditie ongeveer acht maanden duren; haar eindpunt is Sian, de hoofdstad van de provincie Sjensi.

De provincies, die worden bezocht, verkeerden in een staat van burgeroorlog, doch dit heeft Sven Hedin niet afgeschrikt. Vóór zijn vertrek heeft hij een telegram van president Roosevelt ontvangen, waarin deze hem, met de beste wenschen, uitnoodigde na zijn terugkeer verslag te komen uitbrengen.

Vrijdag is te Stockholm een uitvoerig telegram van Sven Hedin ontvangen, afgezonden uit Belimiau in Binnen-Mongolië, de laatste plaats op den weg der expeditie, die nog geregeld verbindingen met de buitenwereld heeft. Van den Tasji-Lama, die daar vertoefde om, na den dood van den Dalai Lama zelfstandig bestuursrecht over Tibet te verkrijgen onder Chiïeesche suzeriniteit ontving Sven Hedin pas sen voor alle leden van de expeditie, drie Zweeden en vier Chineezzen.